

Inleiding / Terugblik / Doorkijk

We kunnen als werkgroep terugkijken op een bewogen jaar.
Het warme welkom in Grou waar we een fijne Roze Viering hebben beleefd.
Zinnvolle besprekingen over de koers van de werkgroep.
Afscheid en ziekte binnen de werkgroep en nieuwe aanwas.
Geen Symposium.

Teveel om op te noemen.

In dit jaarverslag vindt u een impressie van veel wat in 2005 de revue gepasseerd is.
Hiermee willen we u graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen de werkgroep en haar taakgebied.

We hebben binnen een jaar afscheid genomen van 3 werkgroepleden; Jan Bolt, Lenie Lap en Nettie Groeneveld en willen hen nogmaals bedanken voor hun betrokkenheid en inzet op diverse terreinen.

Door het plotselinge overlijden van Meino Deinum hebben we van hem geen afscheid kunnen nemen. We zullen zijn kennis en ervaring m.b.t. onze website en de PR functie daarvan node missen en ook zijn betrokkenheid en medewerking aan onze Roze Vieringen zullen we blijven herinneren, daarin heeft hij zijn eigen strijd gestreden en overwinningen behaald.

Ook mogen we nieuwe leden verwelkomen; Marianne Beeke (wij mogen haar Maatje noemen omdat we al een Marjan hebben) en Martha Spoelman komen met ons "oparbeidzjen" om te ervaren of deze tak van vrijwilligerswerk bij hun past. Want zoals we allen weten hebben we hoofd, hart en handen nodig om ons licht verder dan de korenmaat te laten schijnen.

Ook zijn we blij met de ondersteuning van Jetse Brandsma in de functie van interim-penningmeester.

Tot een Symposium is het in 2005 niet gekomen. Wat deze activiteit betrof was 2005 voor de Vrienden van de Werkgroep en andere belangstellenden een wat mager jaar. Maar i.v.m. de personele bezetting hebben we gemeend prioriteiten te moeten stellen en gezien de doelstelling van de werkgroep zijn de aandacht en inspanningen vooral gericht op de Roze Viering en de voorlichting. Verderop een verslag.

Naast de financiële steun die we van verschillende kanten ontvangen en onze dank daarvoor willen we ook de immateriële bijdragen en steun niet onvermeld laten.

In het Anna Blaman Huis zijn we altijd welkom voor vergaderingen en bijeenkomsten, Solidair Friesland maakt zich sterk voor verspreiding van ons nieuws binnen hun achterban, de gastvrijheid in Grou rondom de Roze Viering, etc.

Ook vanaf deze plek willen we veel mensen (binn)en organisaties die ons in de uitvoering van onze taakstelling financieel tegemoet komen hiervoor bedanken.

Voorlichting 2005 een blik

Terugblik en doorkijk

Vanuit verschillende religieuze gemeenschappen (6 x) en organisaties (? x) is in 2005 een beroep gedaan op onze werkgroep t.b.v. voorlichting.

Daarbij ging het om vragen over geloof & homoseksualiteit, beroepingsprocedures en het zegenen van levensverbintenissen. Tevens zijn we een 2 tal keren benaderd door studenten / stagiaires met (onderzoeks)vragen.

Binnen de werkgroep was behoefte ontstaan om deze voorlichtingsactiviteiten meer volgens een bepaalde structuur te laten verlopen, dit zou de continuïteit en overdraagbaarheid ten goede komen. In het afgelopen jaar hebben we daar positieve ervaring mee opgedaan.

Daarmee is een voorlichtingsavond niet een voorstelronde van / voor onze werkgroep maar wordt er vanuit onze werkgroep een beroep gedaan op de uitnodigende partij om stil te staan

bij eigen beelden en kennis van homoseksualiteit en wens voor de toekomst als het gaat over omgaan met homoseksualiteit.

Het voorlichtingstraject begint ook met minimaal één bijeenkomst in het Anna Blaman Huis, waarbij bezoekers vaak aangeven dat er “een (roze) wereld voor hun open gaat”.

Ook is de voorlichtingscommissie bezig geweest met het actualiseren van voorlichtingsmateriaal en is er in samenwerking met het Homoplatform en het PDC een start gemaakt met het samenstellen van een infomap en deze activiteiten zullen in 2006 een vervolg krijgen.

Roze Zondag Viering 2005; een terugblik

5 juni was dit keer de datum voor de jaarlijkse Roze Viering van de Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland. En het was de Sint Piter Kerk in Grou die dit keer de deuren openstelde. Dat leek eerst heel gemakkelijk te gaan. In een kerkenraadsvergadering behandelden wij een enquête van de werkgroep waarin onder andere gevraagd werd of de mogelijkheid voor een Roze Zondag-viering ook in jouw kerk mogelijk zou zijn. Natuurlijk, antwoordde de kerkenraad unaniem. Toen we in februari 2004 daadwerkelijk benaderd werden om mee te werken en we vanaf november dat jaar ook echt aan de slag gingen, bleek slechts een beperkt aantal mensen bereid de voorbereiding op zich te nemen. Maar gelukkig was daar de werkgroep met de nodige ervaring en onze predikant, ds. L.A. Nell, die er helemaal voor gingen. Vanzelf sloten zich later toch mensen uit onze kerk aan bij het voorbereidingsgroepje, al was het alleen maar omdat we ze nodig hadden voor de muzikale begeleiding of de aankleding van de kerk met bloemen. Toen bleken de ‘vaste krachten’ in onze kerk gelukkig volop bereid om ook aan deze viering mee te werken.

De vastgestelde lezing voor die zondag bleek meteen al ‘venijnig’ te zijn. Het ging over mensen die ‘anders’ waren, tollenaars en zondaars, waarmee Jezus toch aan tafel ging (Matteüs 9: 9-13). Met de voor verschillende uitleg vatbare zinsnede: „zij die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij, die ziek zijn.” We hadden voor een andere tekst kunnen kiezen, echter ds. Nell vond dat we deze uitdaging niet uit de weg moesten gaan en zou uiteindelijk de kerkgangers voorhouden: zijn we niet allemaal wel eens ziek en horen we niet allemaal wel eens tot de tollenaars.

Het mooie was dat we aan deze tekst ook het thema konden koppelen. Jezus ging met iedereen aan tafel, kortom: ?Uitgenodigd!. Dat hebben we vervolgens ook gedaan. Iedereen uitgenodigd in een prachtig aangeklede kerk die voor Grouster begrippen goed vol zat. Met muzikale medewerking van de eigen Sint Piter Cantorij en de Bliid Boadskip Sjongers uit Berltsum werd het een gevarieerde viering met gezellig koffiedrinken na afloop.

Heel positief was dat we zo tijdig met de voorbereiding konden beginnen. Eind 2004 stond er al heel wat in de steigers en zo konden we allemaal heel ontspannen naar deze viering toeleven. Bovendien weten de leden van de werkgroep van wanten en nemen zij heel wat werk op zich. In Grou hebben we er allemaal een goed gevoel aan overgehouden. Voor mij persoonlijk was deze dag ook bijzonder: ik mocht als ouderling samen met mijn tante Gerda Tolk uit de werkgroep de voorbeden lezen.

Namens de voorbereidingsgroep uit de Sint Piter Kerk,
Maria Del Grosso, scriba.

Website en PR 2005

Het volgende stukje is nog uit de hand van Meino Deinum.

Op het moment van schrijven begin November staat de teller van het aantal bezoekers op 5094. Gemiddeld bezoeken tussen de 400 en 500 mensen onze website.

Hierbij valt te denken aan studenten, leden van kerkenraden die bijvoorbeeld een gemeenteavond willen organiseren, mensen die ons Jubileumboek downloaden, mensen die

zelf binnen hun gemeentekring een “coming out” gedaan hebben of willen gaan doen en voorgangers.

In 2005 is de site verder uitgebouwd en is ook de mogelijkheid toegevoegd op de website om direct een bericht of vraag naar de werkgroep te versturen via een webformulier zonder dat een emailprogramma hoeft te worden gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan een student op school of iemand die nog niet “uit de kast is”. Men kan een email adres opgeven waar men wil teruggemaid worden.

Ook dit jaar was de website een mooi medium om promotie te maken voor onze Roze Zondag viering in Grou. Daarnaast zijn belangrijke websites van andere organisaties toegevoegd.

Kortom de website is nu een volwaardig “portal” waarvan we hopen dat het veel mensen in Friesland, Nederland of andere landen veel steun biedt.